

VIJFDE DAG : EEN MAN VOOR MENSEN

De geschiedenis aan het woord

1860. Don Bosco heeft voor zijn werk veel mensen nodig. Iedere zondag 500 jongens in het patronaat, enkele scholen, een tijdschrift met 12.000 abonnees, dag- en avondonderwijs. Wie moet het werk doen? Er zijn zoveel mensen en handen nodig. Altijd is hij op zoek naar medewerkers van dichtbij of verder af.

Maar er zijn ook veel mensen die hem nodig hebben. Iedere dag staan ze aan zijn deur met hun klein en groot verdriet: jong en oud, arm en rijk, om te geven of te krijgen, om te vloeken of te bidden.

Iedere dag komen er precies meer, een eindeloze rij. Mensen op zoek naar geluk dat lag in een woord of een ogenblik aandacht van don Bosco. Hij besteedde er uren tijd aan. Tegen 1860 waren ze zo talrijk dat hij van 9.00 tot 13.00 u. op zijn kamer vast zat, alleen maar luisterend naar mensen.



Naar Teresio Bosco, blz. 358.

Naar mensen luisteren

Naar mensen luisteren,
naar hun klein en groot verdriet,
dat kon don Bosco.

Uren lang,
rustig en bedachtzaam
oor en hart zijn voor velen,
getuige van wondermooie dingen
en ook van diep menselijk leed.

Luisteren,
gewoon gekluisterd zitten op zijn stoel
en horen in dit volgend verhaal
hoe mensen proberen te leven,
en in een nieuw verhaal
hoe mensen verdrukt en vernederd worden.

Luisteren
en een hele wereld van zonde en onmacht,
van ruzie en twijfel,
van vreugde ook en toewijding
in zich opnemen:
even het leven delen van zovele mensen
en ze dan weer uit handen geven
met de pijn niet alles te kunnen oplossen
en met de vreugde
even aandacht en liefde te zijn geweest.

Luisteren
en gelukkig zijn om iedere glimlach
waarmee een mens buiten ging
en verdrietig zijn om ieder vloek
waarmee de deur werd dichtgegooid.

Luisteren
en tijd maken voor mensen,
het doet ook ons gelijken op don Bosco,
het doet ook ons mensen hun glimlach teruggeven.

Gebed om af te sluiten

Mensen worden
die kunnen luisteren
en met aandacht het leed van anderen kunnen delen,
dat willen wij proberen, Heer God,
naar het voorbeeld van don Bosco
en met aandacht voor iedereen
die een luisterend hart nodig heeft.